

## Is shih tzu Charlie wel gelukkig?

Denk eens aan de kat die naar de dierenarts moet. Voordat je het reismandje hebt kunnen pakken, is-ie opeens nergens meer te vinden. Kijk naar je hond: hij wordt al onrustig als je de koffers voor de vakantie nog lang niet te voorschijn hebt gehaald. Met deze voorbeelden, die ieder baasje of bazi-netje herkent, laat Susan Knauf zien dat dieren 'natuurlijk' intuïtie hebben. 'Misschien nog wel sterker dan mensen,' zegt ze. Susan Knauf is dierentolk en 4 oktober was een razend drukke dag voor haar. Op Dierendag mochten dieren - live of op een recente foto - een consult met haar hebben. 'Het was speedda-

ten,' in haar praktijkruimte achter de Amsterdamse dierenwinkel Zoo-Natuurlijk, vertelt ze. De dag erna is het wat rustiger. Daar komt het hondje Charlie binnen, een zwarte shih tzu met een witte borst en één wit voorpootje. Marianne en haar dochter Lianne willen weten of hij gelukkig is. Charlie loopt met tikkende nagels nerveus heen en weer. Susan concentreert zich op het beestje en vraagt hem zonder woorden of hij met haar wil praten. 'Hij is klein, maar geeft een beeld van zichzelf alsof hij heel groot is,' zegt ze. Het hondje ligt nu kalm op schoot bij zijn bazin. 'Alsof hij iets overcompenseert. Hij doet een beetje stoer.'

Aan dochter Lianne vraagt ze: 'Speel je weleens met Charlie? En hoe dan?' Lianne vertelt dat ze wilde spelletjes doet: 'Schudden, trekken, gooien.' 'Daarna is hij zeker moeilijk tot rust te brengen?' Inderdaad. De dierentolk denkt dat rustiger spelletjes goed voor hem zijn. Speurpelletjes bijvoorbeeld. Zij concentreert zich intenser op het dier. 'Charlie is vrij gevoelig, hij reageert sterk op wat er om hem heen gebeurt. Houd hem meer geestelijk bezig. Gun hem succes. Iets zoeken en vinden is goed voor zijn zelfvertrouwen.' Charlie verlaat kittig de kamer.

Hoe maakt zij contact met een dier? 'Iedereen heeft intuïtie. Je probeert te luisteren naar het allereerste gevoel, via het bewuste en het onbewuste. Ik stel me in op dezelfde hersengolf als het dier waar ik mee wil praten. Je kunt het vergelijken met het afstemmen van een radio op een bepaalde golflengte. De communicatie gaat in woorden, beelden, gedachten en gevoelens.' Sceptici zoeken andere verklaringen, zegt de dierentolk. Maar: 'Intuïtief contact maken, is voor dieren heel natuurlijk. Ze zijn net als kinderen, ze voelen veel aan. Maar volwassenen zijn het verleerd.'

*Martje Breedt Bruyn*